

Laxi-islandshesteklub

Formandsberetning 2020

Året 2020 startede så godt, som det plejer og arrangementerne blev gennemført som skrevet står i Laxi-kalenderen på trods af, at vi alle havde hørt om (en eller anden smitsom mexicansk øl) – Corona, smitsom sygdom, som var kommet fra Kina! – Nå, det var vel ikke os det handlede om!!!! - Det var det så alligevel.

Herefter blev de forskellige arrangementer aflyst, flyttet eller ommøbleret til corona-formation.

Vores 30. års jubilæum var planlagt til at løbe af stabelen i forbindelse med den årlige oktoberfest, som så skulle slutte dagen af. Vi gennemførte – også dette i corona-formation, og det blev en festlig og anderledes dag for Laxi og vores dejlige heste.

Jeg har oplevet, at vi i dette mærkelige år har formået at holde sammen og nyde vores heste og sammenholdet på trods af Mette-restriktioner og tanker på situationen for folk og fæ, især de mange af vore medlemmer, som arbejder i fag, som er udsatte i forhold til nærkontakt med mennesker.

Årets arrangementer:

30. januar: Generalforsamling forløb i en rigtig god og hyggelig tone, fint styret af Ole O. (igen igen) Vi har jo en god økonomi og har mulighed for at arrangere ture og kurser med lidt tilskud, ligesom vi så frem til vores jubilæum, som jo blev lidt amputeret. Sammensætning af bestyrelse – se hjemmeside.

12. januar: Nytårsridt blev en dejlig dag – ridetur af fine stier og lækker fællesfrokost.

1. februar: Istölt i Frederikshavn kørte som sidste år med samme chauffør, sandwich og fed ridning i en festlig hal. Et hyggeligt arrangement, som vi håber at kunne gennemføre igen – en dag..

2. april: Adfærdsforedrag – første corona-aflysning. Vi udsatte til 30. oktober, men...

10. maj: Løvspringstur i covid-19 (corona)-formation og serveringen blev grill-pølser spredt udenfor Rueriet. En fantastisk flot solskinsdag.

12. august: Æbeløtur i smukt vejr og godt selskab. Stisystemet er blevet lidt reduceret for ridning, men Æbelø er altid et besøg værd, og badning med hestene ved den lille havn – et scoop!

24. september: Hest & Flæsk. Et nyt tiltag som måske fortsætter (om Mette vil!) i 2021. Vi mødtes til en fælles ridetur og kørte efterfølgende til Mørkenborg kro til dejlig flæskeæggekage ad libitum. Uuhmmmmmm..... fint koncept. (max 10 pers)

24. oktober: Laxi 30. års jubilæum. I den flagpyntede by blev arrangementet åbent med alpehornmusik på Ruehed 9, vores nye bane (lidt fugtig, men..) med flag og tilskuere med klapstole på toppen og på siden af den omkransende høj. Festligt!

Dagen startede med kaffe/the og **Laura & Louis's Education-show** med deres smukke, dygtige heste. Laura meget seriøs og informerende fra jorden og Louis fra jorden og flyvende op og ned af hestene som en gummibold, som en anden års-unge. Han opdragede også lidt på Álfhildur.

Herefter var der **Laxi-Faktor-konkurrence** af små friske børn og voksne i fri dressur med mindst 1 hest – det var sjovt og flot.

Ringtøtning blev lige så sjovt, som vi havde ventet. Sådant en galge er dyr at købe, så vi havde lejet en hos Aluette i Asperup, og det fungerede helt fint. Det er ikke så let, som det ser ud til, men konkurrencen var stor.

Øtølt fungerede fint på banen, og det var dygtige heste og ryttere, som spildte forskellige mængder af øllet – eller drak det.

Til slut så vi heste og ryttere og uddelte præmier for de forskellige discipliner.

Vores fantastiske oktoberfest blev desværre aflyst (corona), men der var grillpølser m. tilbehør og diverse våde vare i fri formation rundt om banen.

En helt igennem vellykket dag – trods alle restriktioner.

Musikeren, vi havde bestilt til oktoberfesten, måtte aflyses, men han står på vente til 2021.

Vi havde også besøg af Rueborgere, som støtter til arrangementet. Vores søde ven Kurt Berg Pedersen havde en gave med til klubben 2 fl. Vin, til nydelse af medlemmerne. Der var et kort med, som sagde *"Tillykke til Laxi med jubilæet. Tak fordi I er med til at sætte Rue på Verdenskortet"* – SMUKT.

30. oktober: Adfærdsforedrag aflyst igen

17. november: Filmaften Paris Nordusins blev endnu en hyggeaften med en dejlig islandsk film. Man kommer ned i tempo til de film! Der er fin plads til at sprede sig i Rueriet, så vi ikke sad lårene af hinanden.

28. november: Julejagt – blev flyttet til

5. december: dejlig tur og efterfølgende dejlig aspargessuppe, som hr. Madsen igen-igen stod for.

Det var året, der gik! Og, synes jeg, gik godt på trods af restriktioner og omrokeringer. Vores bestyrelse m. suppleanter har arbejdet hårdt, både ved fysiske møder og de mere mediebaserede, for at holde klubben på det festlige og medlemsvenlige spor, som vi kender. Tak til alle for et anderledes år.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke hr. Madsen for det store arbejde han gør med at arrangere varme, hygge, dejlig mad og kaffe til vore arrangementer, få banen i orden og i øvrigt altid stå bi med gode råd og arbejde, skønt han jo bare kunne ligge på sofaen "å fee den". TAK!

2021 bliver et år med udfordringer – det er der vist ingen tvivl om – selv om vi har udsigt til vaccinationer og nogle af os allerede har fået, så skal vi væbne os med tålmodighed.

Bestyrelsen vil lave en kalender, hvor vi planlægger alle vore årlige arrangementer, og så se, hvad der bliver muligt.

Hvis nogen har nogle gode ideer til arrangementer, så tøv ikke med at sende til mig eller en anden fra bestyrelsen – så vurderer vi, om vi har mulighed for at gennemføre nu eller de skal lægges i kassen med det, der skal opleves på den anden side af det her mareridt! (apropos ridt??? HO HO)

Laxi-islandshesteklub

Ruth Hessel Madsen, formand